

HERVORMD UTRECHT



WEEKBLAD
DER
HERVORMDE
GEMEENTE

NUMMER 27
6 JANUARI 1978
33e JAARGANG
BERNADOTTELAAN 11

Doopvont Domkerk

Misschien heeft u dat nooit geweten, maar de Domkerk bezat al jarenlang geen doopvont. Oorspronkelijk werd een tinnen bakje op een (op zich zelf niet lelijke) tafelpoot gebruikt. Toen de Nicolaïkerk tijdelijk gesloten werd, hanteerde men een van deze kerk afkomstig doopvont. Allang bestond echter het verlangen om een eigen doopvont aan te schaffen. Een jubileum was een mooie aanleiding om gelden te verzamelen, aangezien de jubilaris ds. v. d. Werf te kennen had gegeven een doopvont een heel fijn geschenk te vinden. Het geld kwam bijeen en de jonge beeldhouwer Taeke de Jong uit Kamerik kreeg de opdracht om de vont te vervaardigen (de spreekwijze „het” vont is wel algemeen ingeburgerd, maar onjuist). Afsproken werd dat op de bak twee bijbelverhalen zichtbaar zouden worden, de doortocht door de Jordaan en de doop van Jezus in de Jordaan.

Drie dagen voor kerstfeest heeft de doopvont een voorlopige plaats in de Dom gekregen en de reacties zijn bijzonder enthousiast. De steensoort harmonieert zeer fraai met de kleur van de kerk, terwijl de voorstellingen bijzonder aansprekend laten zien waar het in de Doop om gaat. Als de huidige plaats bevalt zal de vont definitief worden neergezet. De Domkerkgemeente kan gefeliciteerd worden met deze nieuwe aanwinst.



De aankomst van de doopvont bij de Domkerk.